
Kampen er tabt

Kampen mod hvad? Kampen mod affaldet!

Jeg har rejst meget og set affald i dynger lang vejene i Østens byer, set plastikposerne flagre på den enlige tornebusk i Saharas ørken, set Kretas natur drukne i byggeaffald. Hver gang har jeg tænkt: Sådan er det heldigvis ikke i Danmark.

Men tilstanden har ændret sig. Hver meter langs vore veje ligger der dåser, plastflasker og andet affald. Strandene bugner af plastik og metal, der er smidt bort eller drevet i land. Hvis man begiver sig ind i vore naturparker og fredede områder, hvor man mindst af alt ville vente at finde affald, vil det ikke tage mange minutter at fylde en indkøbspose med øldåser, plastik, cigaretskod, slikpapir osv. Vi er meget langt fra levereglen om "ikke at medtage andet end fotos og ikke efterlade andet end fodspor".

Forureningen med affald har nået et sådant omfang i naturen, at det udover den direkte forurening stærkt forringer vores oplevelse af natur. Det er ødelæggende for oplevelsen, når bækken risler mellem sten og Coca Cola dåser. Og det hober sig op, for nedbrydningstiden er meget lang. Vore børn vil måske fryde sig over, at der er en sten blandt dåserne, og ikke ærgre sig over at der er en dåse blandt stenene.

Da jeg var barn førte myndighederne en kampagne mod "skovsvin". Det var en alvorlig sag, husker jeg. Hvem havde lyst til at være et skovsvin? Begrebet er forsvundet, måske i takt med, at svineriet har bredt sig gennem byerne. Intet sted er for godt til at kyle sit chokoladepapir.

Det ville være rart, hvis man fornemmede, at miljøministeren og hendes embedsmænd udviste bare en minimal interesse for at bekæmpe denne form for nedbrydning af naturen. Jeg har imidlertid ingen tegn på, at det har større interesse, på trods af at både Poul Harritz og Peter Gæmelke har forsøgt at få problemet på dagsordenen.

Der er ellers gode muligheder for Miljøministeren for at foretage sig noget fornuftigt.

Her er nogle forslag til aktioner:

- Gennemfør en kampagne mod "skovsvineri". Få ordentlig opførsel i natur og by på dagsordenen.
- Få forhandlet en aftale med tyskerne på plads, og få gennemført en praksis så dåser og flasker, som tages over grænsen, belægges med pant og kan returneres.

- Hæv panten på dåser og flasker. Den har nu nået et så lavt niveau, at ingen gider samle dem sammen.

- Sørg for, at afgiften på al emballage hæves. Pengene skal ikke opfattes som en beskatning, men et (u)frivilligt bidrag til oprydning. Dem, der tjener pengene, betaler for oprydningen. Pengene bruges fx til at sende oprydningshold ud i naturen og fjerne alt skidtet, til gadefejning, eller til kampagner som nævnt ovenfor.

Vand og miljø? Det er i hvert fald svært at nyde miljøet ved vore vandløb, søer og kyster, når man mere fornemmer, at man går tur på en losseplads. Ministeren må agere, vi andre må også. Gør noget - begynd med dig selv og dine børn!

Kurt Jensen

